

Beste vrienden, sponsors en gemeente,

Ik schrijf deze brief vanuit Kampala. Ik ben eind januari, 2019, weer in Kampala aangekomen na twee maanden met Wim en familie te zijn geweest. De kinderen in Kampala hadden hun langste vakantie en zouden de eerste week van februari weer terug naar school gaan. Kort daarna zijn er twee Nederlandse vrijwilligers; Francine, studeert medicijnen aan de Erasmus universiteit en Amber, een theologie-studente. Ze pasten zich snel aan en begonnen aan het werk, terwijl de meiden weer naar school waren vertrokken. Ze hebben pannen schoon geboend, de medicijnen tas gereorganiseerd, hun studentenmaaltijden gekookt en geserveerd en de meiden bezocht op hun scholen. Ze hebben zelfs tijd gehad om de bron van de Nijl in Jinja, ten Oosten van Kampala, te bezoeken voor ze weer terug naar huis gingen na 12 intensieve dagen, het voelde een stuk langer! Veel goede dingen zijn er gebeurd en hier danken we God voor.

Een goede sponsor verloren. Twee dagen voor de school weer zou beginnen kregen we het verdrietige nieuws dat 12 van onze meiden hun sponsor verloren. Deze sponsor koos ervoor om hun steun aan de slachtoffers van een serie natuurrampen te geven. We snappen zeker dat het een lastige situatie is voor deze slachtoffers, maar voor ons was dit een enorme klap. Ik heb tegen deze sponsor gezegd dat twee dagen voor schooltijd te kortdag was en dat, ook al zaten niet alle kinderen in de top van hun klas dat ze het waard zijn om in te investeren en ze naar de middelbare en hogeschool te krijgen, omdat ze het in vergelijking met de statistieken van Zuid-Soedan al zoveel beter doen. Volgens recente onderzoeken zijn 9 van de 10 landen waar meiden geen onderwijs krijgen in Afrika en Zuid Soedan staat hoog op deze lijst. driekwart van de meiden in Zuid Soedan gaan niet naar school door culturele, politieke en economische redenen. Onze meiden, die vroeger op de straten van Joeba in Zuid Soedan leefden, behoren tot 's werelds meest kwetsbare kinderen en zijn vatbaar voor alle factoren die ze zouden kunnen verhinderen om naar school te gaan (kind en gedwongen trouwen, verkrachtingen, seksueel en gender geweld, exploitatie en geweld, smokkelaars, huiselijke slavernij en verwaarlozing)

Een kort interview met 12 van de meiden die hun PLE examens in 2017 voltooiden bevestigde dat alle meiden met wie ze op school gezeten hadden in in Joeba niet meer naar school gingen en of getrouwd waren of in verwachting waren. Hoewel de oorlog in Zuid Soedan ze naar Kampala heeft doen vluchten, heeft dit wel mogelijkheden gegeven en deuren geopend om voor deze kwetsbare meiden educatie te waarborgen, ver weg van de culturele, politieke en economische redenen die ze zouden kunnen weerhouden van onderwijs. Deze meiden behoren nu tot de 1.9% van Zuid Soedanese meiden die naar de middelbare school gaan, volgens statistieken van 2011. Jullie steun haalt de obstakels weg en staat toegang tot onderwijs toe. We hebben in totaal 30 meiden in kostschool op middelbare school in Oeganda en 20 op de basisschool. Ik heb hard gewerkt om de nodige steun voor deze kinderen te krijgen toen het nog kon voor dit schooljaar. Een van onze geweldige sponsors heeft de nodige fondsen toegezegd, echter, er is duidelijk gemaakt dat dit een eenmalige gift was zodat we ons konden herpakken en de meiden op school konden blijven. We hebben nu \$14.000 nodig voor het tweede en derde semester voor 12 scholieren voor midden mei.

Basis en Middelbare School Examenresultaten

Aan het begin van januari kregen we onze nationale examenresultaten en al onze kinderen gingen over. Susan, niet haar echte naam, het meisje met een gespleten gehemelte, was een van de zeven scholieren die overging naar de middelbare school. 3 Meiden van ongeveer 18-20 jaar oud hebben hun laatste examens van de middelbare school gehaald. Ze hebben zich nu ingeschreven voor een twee-jarige cursus van YMCA in kleermakerswerk en pedagogiek. Ze hebben goed nagedacht en zijn continue gementored om ze te begeleiden in hun keuze. Ze beginnen 22 April 2019. Een van hen heeft een sponsor, de twee anderen niet, en zij hebben \$1850 per jaar, per persoon nodig. Aan het einde van deze cursus kunnen ze een baan vinden en op hun eigen benen staan.

Hoge School Scholier

Esther Yubo, een van onze slimste scholieren, heeft haar middelbare school examens gedaan en ze heeft een B in wiskunde, een C in scheikunde en een D in biologie gehaald, erg moeilijke vakken. Ze heeft 14 van

de 20 punten gehaald. We weten zeker dat ze toegelaten wordt tot de universiteit, het is nog wel afwachten of ze toegelaten wordt tot medicijnen, zodat ze later een dokter kan worden.

Operatie voor Mary in Chili.

De afgelopen drie weken heb ik het erg druk gehad met Mary, een meisje waarvan haar gezicht ernstig was verbrand toen ze een epileptische aanval kreeg terwijl ze aan het koken was, ze viel in het vuur en brandde haar gezicht. Toen ik dit op onze Facebook pagina zette kregen we het geweldige bericht van een goeddoener uit de Verenigde Staten dat deze persoon alle kosten van haar reis, onderdak en medische kosten zou betalen, voor een operatie in Chili. We hebben onze pastoor in de St. Jan hiervan bericht en hij heeft ons in contact gebracht met Christenen in Chili, die bereid zijn om Mary daar spiritueel en moreel te steunen. Ik heb nu alle benodigde documenten bij elkaar gekregen en het is wachten op het visum van het Chileense consulaat.

Susan, het meisje dat recentelijk een reconstructie operatie onderging voor haar gespleten gehemelte heeft het nog moeilijk en heeft weer urgent een medische ingreep nodig. Ik heb gesproken met een aantal chirurgen van het GHZ in Gouda, die ons hier bezocht hebben en die de kinderen hebben gezien. Ook al hebben deze chirurgen het met hun collega's besproken, er is nog geen resultaat. Ze heeft medische reisverzekering nodig, een ticket en misschien zou ze zelfs de procedure gratis kunnen krijgen. Mocht u iemand kennen, of bent u iemand die hiermee kan helpen, laat het me alsjeblieft weten.

Uitdagingen en zorgen:

- Veel kinderen hebben emotionele wonden en we hebben niet de mankracht om ze allemaal te helpen
- Yunia is de enige die full-time voor de kinderen zorgt, we hebben nog 3 andere stafleden nodig.

Dankbaar Voor:

- De meiden die hun examens gehaald hebben
- Dat Mary een sponsor heeft gevonden voor haar operatie in Chili

Gebed nodig voor:

- Susan, een sponsor voor haar mond-operatie

Denk eens na over:

- **een kaartje** sturen naar de meiden, je kan je vrolijke post sturen naar: P.O Box 36653 Kampala, Oeganda. **Ons bezoeken** in Kampala of **kom vrijwilligerswerk doen** tijdens de vakanties in Augustus-September en December en Januari.

Donaties:

We ontvangen het liefst donaties in de vorm van financiële steun. Dit kan je doen via de link hieronder of via de website: www.confidentchildren.org, of via onze facebook pagina: <https://www.facebook.com/pages/confident-children-out-of-conflict-CCC/128689200496641>

International Account

Account number: 114344671
Account Name: Stichting CCC
Nederland
Swift code IBAN NL19 RABO 0114
3446 71
BIC: RABONL2U
Town: Woerden

Postal Address

Stichting Confident Children out of
Conflict Netherlands
CCC Netherlands
Botter 4, 3448 KA, Woerden, The
Netherlands
Email: info.nl@confidentchildren.org

Met de warmste groeten en dank jullie allen voor jullie steun en het deel uitmaken van de Confident Children Out of Conflict familie.

Cathy Groenendijk

P.O. Box 36653, Kampala, Oeganda

telefoon: +256778335696

email: Cathy.groenendijk@gmail.com

Psalm 127:3: Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is een beloning van God.